

**Γερμανία:**  
**Ισόβιος τοποτηρητής θανάτου.**  
(Οι Άρπαγες της ύλης και των ψυχών)

Εμετικοί οι Σουλτς και Ντάισελμπλουμ επισκέφθηκαν την Ελλάδα ως απόγονοι των SS (Ες-Ες) και της Βέρμαχτ. Ήρθαν ως εξουσιαστές και δυνάστες. Η καθολική υποταγή και ενδοτική στάση των εντόπιων εκπροσώπων του εγκληματικού μνημονίου, άρχισε να δημιουργεί ανυπέμβλητα εμπόδια στη νέα κυβέρνηση, που έχει έναν-επί πλέον-αόρατο εχθρό. Το ραγιαδιστικό σύμπλεγμα των προηγούμενων κυβερνήσεων, που αποτυπώθηκε τελικά από τους δυνάστες μας, ως συμπεριφορά Έθνους και Χώρας.

Αναρωτιέμαι ακούγοντας τις λυσσώδεις δηλώσεις των Γερμανών αξιωματούχων και των αλλοεθνών υποστηρικτών τους( Ντάισελμπλουμ), πόσο διαφορετική θα ήταν η Ευρώπη και η ανθρωπότητα χωρίς τη Γερμανία. Πόσα εκατομμύρια συνανθρώπων μας θα είχαν ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, θα είχαν αποφευχθεί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και οι γενοκτονίες λαών και μειονοτήτων.

Η Ελλάδα και ο λαός της, υπέστησαν τα πάνδεινα από τη ναζιστική Γερμανία, αλλά αντιστάθηκαν με εκατομμύρια νεκρούς. Σήμερα βιώνουμε μια επίσης ανηλεή και αμετανόητη Γερμανία, που αδιαφορεί για τις επιπτώσεις των πράξεών της στον άνθρωπο και συνεχίζει τη φρίκη του ολοκαυτώματος. Όπως γράφει ο Μανώλης Γλέζος σε άρθρο του *"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ υπέστη μια πρωτόφαντη τραγωδία, τέτοιας μορφής σε έκταση και ένταση, η οποία δεν προσομοιάζει με καμιά άλλη χώρα. Είναι η μοναδική που, όταν τέλειωσε η Κατοχή, είχε λιγότερο πληθυσμό από τότε που άρχισε. Η Ελλάδα απώλεσε το 13,5% του πληθυσμού της. Η ΕΣΣΔ το 10%. Η Πολωνία το 8%. Η Γιουγκοσλαβία το 6%. Ταυτόχρονα, οι Γερμανοί άρπαζαν από τη χώρα μας αρχαιολογικούς θησαυρούς και έργα τέχνης αμύθητης αξίας"*.

Κλοπές και πλιάτσικο, αφαίρεση των αποθεμάτων χρυσού, καταστροφή όλων των υποδομών στη διάρκεια της υποχώρησής τους, η αφαίρεση της ζωής χιλιάδων Ελλήνων, συνθέτουν τη φρίκη που θα έπρεπε να ακολουθεί τους σύγχρονους πολίτες της Γερμανίας, που χωρίς ίχνος στοιχειώδους ανθρώπινης συμπεριφοράς υψώνουν το δάκτυλο στην Ελλάδα, αντί να στέκονται ευλαβικά ταπεινοί και μεταμελημένοι σε κάθε Έλληνα και Ευρωπαίο. Ο αείμνηστος πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης γράφει στην ιστορική του έκθεση, την οποία είχε συντάξει ως διευθυντής του υπουργείου Ανοικοδόμησης το 1946. (Ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας *Το Βήμα*):

*Η Ελλάς υπέφερε κατά τον πόλεμο και την Κατοχή όσο καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινων θυσιών και τον μεγαλύτερο βαθμό υλικών φθορών μεταξύ όλων των συμμάχων χωρών και πιθανώς και μεταξύ των ηττημένων. Τα αιτήματα της Ελλάδος ήταν δίκαια και λογικά. Δεν ζήτησε να αποζημιωθεί ούτε για τον πληθυσμό που έχασε ούτε για τις ηθικές ή άλλες πνευματικές φθορές ούτε ακόμη για την προσπάθεια που πήγε χαμένη.*

Δείτε την έκθεση του Κωνσταντίνου Δοξιάδη για τις πολεμικές αποζημιώσεις στη διεύθυνση:<http://www.tovima.gr/society/article/?aid=536525&h1=true#commentForm>

Οι Γερμανοί συγχωρέθηκαν από το σύνολο των Εθνών και ξαναδυνάμωσαν από τις πολεμικές αποζημιώσεις που δεν κατέβαλαν. Τους χαρίστηκαν τρισεκατομμύρια για να ορθοποδήσουν, αλλά είναι φανερό ότι το μισανθρωπικό DNA τους συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές σήμερα των Ελλήνων, άλλοτε των Εβραίων και των Ευρωπαϊκών λαών. Η Ελλάδα δεν είναι εταιρία. Είναι ΕΘΝΟΣ. Και τα Έθνη δεν χρεοκοπούν.

Είναι τραγικό μετά την κορυφαία άφεση αμαρτιών να αναβιώνουν ύστερα από 50 χρόνια την εποχή του Δεσποτισμού αρνούμενοι την ανεξαρτησία του κάθε λαού για την οποία δεκάδες καλλιτέχνες και διανοούμενοι όπως ο Γκαίτε και ο Μότσαρτ αγωνίστηκαν να ξεριζώσουν. Αυτοί λοιπόν, οι απόγονοι της φρίκης, αφού διέφθειραν με τις εταιρίες τους (Ζήμενς, εξοπλιστικά κλπ) και μόλυναν την πατρίδα μας και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αναβίωσαν τον εφιάλτη του ολοκαυτώματος των λαών εδώ και 5 χρόνια με τη μορφή των μνημονίων. Απειλούν όχι μόνο τη μικρή Ελλάδα των χιλιάδων αυτοκτονιών, αλλά τη Γαλλία, την Ισπανία την Ιταλία και κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Μπορούμε ν' αντισταθούμε ως πολίτες βάζοντας από σήμερα ΤΕΛΟΣ στην αγορά Γερμανικών προϊόντων. Μια αποδυναμωμένη οικονομικά Γερμανία θα εξοστρακίζει τη οικονομική ναζιστική ιντελιγκέντσια και θα επικρατήσουν οι υγιείς δυνάμεις που νοιώθουν ένοχες για τα δεινά που προκάλεσαν και προκαλούν στην ανθρωπότητα.

Ας το κάνουμε καθημερινό μας μέλημα να μην αγοράζουμε τίποτα Γερμανικό. Ίσως μ' αυτό τον τρόπο βοηθήσουμε την πατρίδα μας και όλους τους άλλους λαούς που υποφέρουν από την Γερμανική αναληγσία. Ας αποδείξουμε ότι ο ισχυρότερος δεν διαμορφώνει το δίκαιο.

**Γιώργος Κατραλής**

Καλλιτεχνικός διευθυντής του Αττικού Ωδείου Τρίπολης

**[www.giorgos-katralis.gr](http://www.giorgos-katralis.gr)**